

Boodschap aan de techniekwezens van een zendmast

Beste techniekwezens die verbonden zijn aan deze zendmast.

Wij maken dankbaar gebruik van het elektromagnetische veld dat door jullie in stand gehouden wordt, voor onze computers en voor ons wereldwijde communicatienetwerk, die ervoor zorgen dat communiceren nu veel gemakkelijker en sneller gaat dan met onze vroegere werkwijze (brieven schrijven en per post versturen en telefoneren en telegrammen versturen).

Wij erkennen het belang van jouw opgave en willen jou graag bevrijden uit de knechtschap, de slaafse onderworpenheid aan jouw producent en aan de chef van alle techniekwezens, die je ingeprent heeft wat je moet doen en jullie automatisch laat functioneren. Ik vervang deze opdrachtgever door Christus, de meester van de *liefde*, die ook de Heer van alle elementenwezens is. Ik geef je hierbij in Zijn naam als nieuwe opdracht de wezens die de golven dragen niet in deze zendmast te dwingen, maar ze in liefde uit te nodigen en ontvangen, zodat ze graag komen en zich met vreugde laten begeleiden.

Ik verbind jullie en hen ook met de natuurwezens en etherkrachten in deze omgeving, zodat jullie in een grotere samenhang opgenomen worden. Zij zijn de elementenwezens van aarde, water, lucht en licht, die met elkaar al het leven op aarde verzorgen, in de natuur en in alle scheppingen van de mensen. Voel je van nu af door hen gezien en erkend en schenk hen ook jullie vertrouwen. Als deze omscholing lukt, zullen jullie geen onrust en schadelijke invloeden verspreiden, maar een sfeer van licht en vrede kunnen uitstralen.

Dit is ook van groot belang voor de bebouwing in de omgeving, opdat deze gemeenschappen hopelijk geen nadelige invloeden zullen ervaren.

Dat wensen wij voor jullie en voor onszelf.